

Αξιότιμε Λόρδε Dubs,

Αναγνωρίζοντας τα κίνητρα και τις προσπάθειές σας δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε εκ βαθέων για την εξαιρετική πρωτοβουλία να ψηφιστεί η παράγραφος 67 της Μεταναστευτικής Πράξης 2016, η οποία πήρε και το όνομά σας “DUBS SCHEME”, η οποία προβλέπει την μετεγκατάσταση ευάλωτων παιδιών από τη Γαλλία και την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύαμε και εμείς ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα έδινε τη δυνατότητα σε έναν σημαντικό αριθμό ασυνόδευτων παιδιών που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες και βίαια καθεστώτα να ξαναπάρουν το νήμα της ζωής τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Μεγάλης Βρετανίας.

Στο θέμα της προσφυγικής υποδοχής όμως βλέπουμε διαρκώς πώς οι καλές προθέσεις προσκρούουν σε δύσκαμπτες κυβερνήσεις που χειρίζονται αυτά τα ζητήματα με λιγότερη ευαισθησία και περισσότερο υπολογισμό πολιτικού κόστους. Τόσο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και η Ελληνική δεν έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής την αρμόζουσα ευαισθησία ούτε έχουν κάνει τους πιο σωστούς χειρισμούς, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον των παιδιών.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επιδεικτικά αγνοήσει κάθε έκκληση της κοινωνίας των πολιτών να διευρύνει τα κριτήρια, βάση των οποίων γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των ασυνόδευτων παιδιών. Παίζει από την αρχή με το νούμερο των θέσεων που ανοίγει και η πολιτική της αγνοεί τη γενναιοδωρία με την οποία φανταζόμαστε ότι εσείς έχετε διαποτίσει το συγκεκριμένο σχέδιο μετεγκατάστασης. **Αποτέλεσμα:** ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις παιδιών που βεβαιώνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί μας στα κέντρα υποδοχής των νησιών ότι ήρθαν στη χώρα μας πριν τις 20/3/2016 αλλά είχαν την ατυχία να καταγραφούν λίγα μόλις 24ωρα μετά, να μην γίνονται δεκτά.

Μα ακόμα και όσα παιδιά καταφέρνουν να ικανοποιούν τα αυστηρά κριτήρια που έχει θέση η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν βρεθεί να αναμένουν πάνω από 8 μήνες τους διπλωματικούς χειρισμούς της Ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη να διευθετήσει την ασφαλή μεταφορά έστω του μικρού αριθμού που τα πληροί, τη στιγμή που – όπως μας είπε – πιέζει για διεύρυνση των κριτηρίων. **Αποτέλεσμα:** τα ασυνόδευτα παιδιά που πληρούν τα κριτήρια αισθάνονται για μια ακόμα φορά την απογοήτευση και την απελπισία ως αποτέλεσμα των άστοχων πολιτικών που εφαρμόζονται εις βάρος τους και αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό με άλλους τρόπους, εκτιθέμενα στον κίνδυνο των παράτυπων ταξιδιών μέσω διακινητών.

Γνωρίζουμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε την τιμή να σας υποδεχθούμε στην Ελλάδα. Είστε επίσημα προσκαλεσμένος να επισκεφτείτε τους ξενώνες ανοιχτής φιλοξενίας μας και να μιλήσετε ο ίδιος με τα παιδιά της «λίστας αναμονής του

DUBS». Από πλευράς μας θέλουμε να ενημερώσουμε -μέσω αυτής της επιστολής προς εσάς - τόσο την κυβέρνηση της Ελλάδας όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις πρώτες μετεγκαταστάσεις καθώς έχουμε ανανεώσει τις λίστες και τα BID των παιδιών που εξακολουθούν να είναι μαζί μας και να διατηρούν ακόμα ψήγματα εμπιστοσύνης προς τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων εκατέρωθεν.

Με τιμή

....